

## De Leertuin! (Elout)

Het begon met Elout:



Een school die mijn leven heeft beter gemaakt. Ik was net gekomen uit Brazilië. Ik was zo bang ik kende niemand, ik kende de taal niet ik was compleet in de war. Maar na sommige maanden vond ik de school best wel leuk, eigenlijk heel leuk! Na 1 jaar wist ik het, Dit is mijn school ik wil hier voor bijna altijd blijven!!

Toen ik het nieuwe gebouw had gezien ging ik bijna ontploffen van blijdschap!

